



AGENDA JANUARI

28 januari	Fun in Athletics gr. 6&7
25, 27, 28, 29 januari	Koffieochtenden "De toekomst van het onderwijs". Zie elders in deze Nieuwsbrief



19 januari	Djuani Slaman	(6 jaar) groep 12C
20 januari	Lisa Kuilman	(7 jaar) groep 3
23 januari	Feda Kaya	(9 jaar) groep 5
	Iris Vreeker	(6 jaar) groep 12B
27 januari	Nina Hooijberg	(7 jaar) groep 3
	Liselot van der Pluijm	(6 jaar) groep 12B
31 januari	Nikita Lerch	(11 jaar) groep 7

Zorg

Op maandag merken wij als team regelmatig aan de kinderen dat ze onrustig of moe zijn. Als je hierover met de leerlingen in gesprek gaat geven ze aan dat ze in het weekend vaak laat naar bed gaan, ook op zondag. We horen zelfs geluiden dat kinderen nog aan het gamen zijn midden in de nacht. Wij schrikken hiervan en hebben er last van. Een vermoeid kind presteert slechter op school en is emotioneel onstabiel. Hersenen ontwikkelen en groeien nog volop tot het 21e levensjaar vaak tijdens het slapen.

Als er in een klas van vijftientig leerlingen vier tussen zitten die te weinig nachtrust hebben gehad is er al veel onrust en hebben andere kinderen er ook last van.

Wilt u er op letten dat uw kind op tijd naar bed gaat en voldoende nachtrust krijgt?

Voor uw en andere kinderen goed voor de ontwikkeling en fijn voor de sfeer.



Inlooppreekuur

Elke ouder loopt tijdens het opvoeden wel eens tegen probleempjes aan met zijn/haar kind. Om dit met iemand te bespreken en vooral met een onbekende is voor ouders vaak een flinke stap. De school wil helpen om deze stap kleiner te maken en ouders te ondersteunen met opvoedvragen.



In de maanden februari en maart zal er elke woensdagochtend een inlooppreekuur zijn met een opvoed- & kindercoach. Hier kunnen ouders hun opvoedvragen bespreken met een professional.

Dit inlooppreekuur vindt plaats op school, tussen 8.30 uur - 10.00 uur. Als ouder kunt u gewoon binnen lopen voor advies.

Data:

- Woensdag 10 februari
- Woensdag 17 februari
- Woensdag 24 februari
- Woensdag 9 maart
- Woensdag 16 maart
- Woensdag 23 maart
- Woensdag 30 maart

Hier zijn enkele voorbeelden waarmee u naar het inlooppreekuur kan komen:

- Uw kind wil in de avond niet naar bed
- Uw kind heeft weinig vrienden op school
- Uw kind is brutaal
- Uw kind vraagt veel negatieve aandacht
- Uw kind luistert niet

Het mogen natuurlijk ook andere vragen zijn over de opvoeding. Ook als u denkt dat er wat speelt bij uw kind, maar u dit niet zeker weet, mag u altijd binnen lopen voor advies.

De toekomst van het onderwijs

Op een aantal koffieochtenden wil ik met u als ouders in gesprek over de toekomst van het onderwijs aan uw kind. Natuurlijk nodig ik bij deze juist ook ouders uit de bovenbouw uit.

Data: 25, 27, 28, 29 januari.

Aanvang: 8.45 uur

Locatie: koffiekamer de Huesmolen.

Graag even een mailtje op welke dag u komt.

j.muurling@pcbshetkompas.nl

Gratis proeflessen bij De Blauwe Schuit

Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Kom dan meedoen met de gratis proeflessen van De Blauwe Schuit. Zo kun je kijken of striptekenen iets voor je is, theater of textielkunst uitproberen, of keramiek & speksteen of tekenen & schilderen. Ontdek wat bij je past en als je meer wilt, kun je altijd een cursus bij ons volgen.

De proeflessen zijn op 18 januari voor Theatersnoepen in Theater het Pakhuis in Hoorn en in de week van 25 januari voor de overige cursussen in het gebouw van De Blauwe Schuit aan de Vredehofstraat in Hoorn. Een bijzonder gebouw want het is vroeger een zwembad geweest. Je krijgt les van alleen de allerbeste docenten, want ons motto is: Learn from the best! Wil je weten wat je allemaal kunt doen? Kijk voor meer informatie, tijden en al onze andere activiteiten op www.blauweschuit.nl. We zien je graag bij de proeflessen!



Groep 4



Na de kerstvakantie zijn wij begonnen met het geschiedenisproject van Alles in 1. Twee weken lang werkten we rond het thema Dinosaurussen en Fossielen. We hebben gekleed, geschilderd, een dino-lied gezongen, veel teksten gelezen over allerlei verschillende soorten dino's en fossielen. Na het bekijken van een filmpje over fossielen uitgraven, gingen de kinderen als volleerde archeologen oefenen op hun eigen fossiel uitgraven. De steen was een koekje en de fossielen waren de stukjes chocolade ☺. Geconcentreerd werden de "fossielen" losgegraven en daarna lekker opgegeten! De komende week beginnen we met nieuwe lessen rond Ridders en Middeleeuwse kastelen! Het afgelopen jaar heeft juf Romy bij ons in groep 4 stage gelopen op de donderdag en de vrijdag. Ook was ze een aantal weken de hele week bij ons op school tijdens de stageweek. Vrijdag 29 januari is haar laatste stagedag bij ons. We wensen haar veel succes bij het vervolg van haar studie!

Groep 5: Met sprongen vooruit

Eindelijk kunnen we ermee aan de slag...met de reken spellenkist van 'Met sprongen vooruit'. Vlak voor de kerstvakantie kregen we de kist binnen. Het is een kist vol met superleuke reken spellen. Uitdagend voor de kinderen die daar aan toe zijn en voor de kinderen die bijvoorbeeld nog wat moeite hebben met de tafels is het een hele leuke manier om extra te oefenen. We introduceren elke week een paar nieuwe spellen en de kinderen vinden het toe nu toe erg leuk. En als je iets leuk vindt, leer je een bepaalde vaardigheid sneller en beter. En laten we dat nou juist de perfecte combinatie vinden ;-)



Groep 6 ontleedt apparaten

Vorige week hebben wij voor ons project over energie allerlei oude apparaten ontleed. Het is namelijk leuk om niet alleen naar plaatjes te kijken, maar ook eens echt in een apparaat te kijken. Er zaten videorecorders, lap-tops, koffiezetapparaten, boormachines en nog veel meer bij. Kinderen namen hun eigen schroevendraaiers, ouders en opa's mee. We zijn hier bijna een hele middag mee bezig geweest. Het was een leerzame en leuke dag. Ouders en opa's bedankt voor jullie hulp (en ook voor het wegbrengen van de gesloopte apparaten naar de stort).



Stemmen!!! Nog een paar dagen!!!

De animatiefilm die we met groep 6 hebben gemaakt bij Cinema Oostereiland is genomineerd. We kunnen nog winnen, maar dan moet er nog flink gestemd gaan worden... Dus: STEM! Like onze film op facebook en wie weet...
<https://www.facebook.com/filmwerkplaats/?fref=nf>

Groep 6 zingt kerstliedjes

Het is alweer even geleden, maar misschien nog niet bij iedereen bekend. Op de laatste donderdag voor de kerstvakantie hebben wij met ons kerstkoortje van groep 6 een hele dag opgetreden. In de ochtend hebben wij gezongen met de ouderen van Hart van Zwaag en in de middag mochten wij optreden op vier!!!! afdelingen van het Westfriesgasthuis. Graag willen wij Xandra Zwan nog even bedanken voor de begeleiding in het ziekenhuis, alle ouders bedankt dat jullie meehielpen en meefietsten en de leiding van Hart van Zwaag bedankt voor de hartelijke ontvangst. Juf Martine heeft van de beelden van deze mooie optredens een mooi filmpje gemaakt.

Hier de link naar het filmpje: <https://www.youtube.com/watch?v=nVDBxY4ZLcw>

Groep 8 naar de huisvuilcentrale

Afgelopen donderdag is groep 8 naar de huisvuilcentrale geweest. We hebben er een uitgebreide rondleiding gekregen. We moesten een helm op voor de veiligheid en we kregen een "oortje" in, zodat we onze gids goed konden verstaan. De kinderen vonden het boven verwachting leuk!



Na de kerstvakantie zijn we begonnen aan een nieuw Alles in 1 thema. We behandelen op dit moment Amerika. We hebben vrijdag wolkenkrabbers gemaakt van papieren constructies. Er is hard aan gewerkt door de groepjes.



LEVENSBESCHOUWING



Levensbeschouwing

In de lessen levensbeschouwing gebruiken we op Het Kompas de methode Trefwoord. Iedere dag kijken we op het digibord naar een kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. Hierbij horen Bijbelverhalen, spiegelverhalen, gedichten en liederen. Trefwoord stelt verschillende thema's uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving, de Bijbel en de grote wereldgodsdiensten aan de orde.

De komende weken wordt aan de hand van Trefwoord het onderwerp 'Angst en vertrouwen' in de groepen besproken. Angst en vertrouwen, twee oer-emoties die ieder mens uit eigen ervaring kent. Leven we in een wereld die ons onzeker en angstig maakt of in een wereld die ons vertrouwen geeft? Worden we door al het wereldnieuws angstig, of koesteren we positieve gebeurtenissen en contacten en houden we vertrouwen in een goede toekomst?

In één van de Bijbelverhalen in dit thema steekt Jezus met zijn leerlingen het meer van Galilea over. Midden op het water steekt een storm op en terwijl Jezus ligt te slapen, raken de leerlingen in paniek. Laat Jezus, in wie ze hun vertrouwen hebben gesteld, hen in de steek? Jezus blijkt een tegenkracht te zijn tegen alle angsten in.

In dit thema ontdekken de kinderen dat vertrouwen in jezelf en in anderen, moet groeien en dat je daar zelf iets aan kunt doen. We bespreken in de groepen dat angst verschijnt als het vertrouwen verdwijnt, maar ook dat vertrouwen een tegenkracht biedt tegen angst. Zo krijgen de kinderen de mogelijkheid om vertrouwen te zien als een kracht die je verder helpt en ervoor zorgt dat angst niet het laatste woord hoeft te krijgen in het leven.

Vanaf half februari worden de thema's 'Goed en fout', 'Achterlaten' en 'Zelfstandig' in de groepen behandeld.